

bobbo

Nr 24
losse nummers f 1,30
België 21 F.

leuk en leerzaam



Kleuter-Eje Knutsel
Vaderdagkadoortje

Bobo



Eindelijk is het vakantie! Bobo gaat met de hele familie naar een ver land. Met een vliegtuig. Maar dat duurt nog even. Ze moeten nog een paar dagen wachten. Oom Slokop is nu een dagje met de kinderen uit. Naar het park. Naar de eendjes en de duiventil. Dat is een huisje voor duiven.



„Dát is dus een duivenhuis!” roept Boemsi. „Het lijkt wel een flat, met al die hokjes!” De duiven zijn niet bang en eten rijst uit je hand.



Boemsi gaat zitten. Nu is ze zo klein, dat alle duiven bij haar durven te komen. „Ze doen toch niks, oom Slokop?” roept Boemsi een beetje bang.



„Wat gooien de mensen een hoop rommel weg, hè meneer?” zegt Bobo tegen de papierprikker. „Vreselijk...” zucht de man. Bobo helpt hem.



„Een aardige jongen,” zegt de papierprikker tegen oom Slokop. „Nu kan ik even uitrusten. De mensen gooien alles op de grond! Hup! Weg ermee!”

een dagje in het park



„Kijk nou eens!” roept Bobo. Hij heeft wel honderd papiertjes geprikt. En ineens... prikt hij geld! Een briefje van tien! „Weet je wat!” roept Krabbel, „daar gaan we een HEEL GROOT ijsje van kopen. Oók voor die meneer, die papier prikt!” „Maar dát kan niet,” zegt oom Slokop.



„Als je zoveel geld vindt, moet je het naar de politie brengen. Iemand die het verloren heeft is blij als de politie het teruggeeft.”



„Zo hoort het,” zegt de politie. Hij zal het geld bewaren. En als niemand het geld komt ophalen, is het voor de papierprikker! „Jammer hoor,” denken de kinderen. „Weg groot ijsje...”



Maar oom Slokop is er óók nog! „Ik trakteer!” zegt hij. Ook de papierprikker gaat mee en allemaal krijgen ze een verschrikkelijk groot ijsje. „En ik kom u vást nog eens helpen!” zegt Bobo tegen de papierprikker.



Jip en Janneke

Radijsjes

verteld door Annie M. G. Schmidt

getekend door Fiep Westendorp

Kom je bij mij eten? zegt Janneke. We hebben aardbeien.

Mag het, moeder? vraagt Jip.

Natuurlijk, zegt moeder. Ga jij maar bij Janneke eten.

Jip gaat met Janneke mee. Hij vindt het altijd heerlijk, eten bij Janneke. Hij eet dan veel meer.

Kijk, er is een grote schaal vol aardbeien. Ze zijn zo mooi rood.

Prak ze maar op je boterham, zegt de moeder van Janneke. Zo, en nou suiker erop. Basterdsuiker. Dat is heerlijk.

Jip eet vijf boterhammen. En Janneke vier. En nu hebben ze zulke dikke buikjes. Ze kunnen niet eens meer krijgertje doen. Ze hijgen ervan.

Kom je morgen bij mij? zegt Jip. Kom je dan bij mij aardbeien eten?

Maar o, de volgende dag heeft Jip bultjes. Allemal bultjes. Ze jeuken zo.

Niet zo krabben, Jip, zegt moeder.

Dan gaan ze stuk.

Maar Jip wordt heel boos van die jeuk. Hij trekt een lelijk gezicht. En hij krabt.

Het komt van de aardbeien, zegt moeder. Die mag je niet meer hebben. Daarkrijg je bultjes van.

Och, wat naar. Nu komt Janneke eten. En ze krijgen geen aardbeien.

Jullie krijgen radijsjes, zegt moeder. Dat is ook rood. En ook lekker. En je krijgt er geen bultjes van.

Jip en Janneke eten een boel boterhammen. Met radijsjes. En ze hebben een grote radijs, dat is de moeder. En nog een grote, dat is de vader.

En zes kleine, dat zijn de kindertjes.

Ze mogen mee in Jips auto. Dat is leuk. De hele familie radijs gaat rijden. Maar als ze genoeg gereden hebben, dan loopt het niet goed met ze af.

Jip en Janneke eten ze op. De hele familie radijs wordt opgegeten. Zelig, he?





Vriendjesdier

Ik wil als vriend
 een vlinder.
 Een kleine bruine vlinder.
 In de winter
 is zij een rups
 en verstopt zich in mijn kamer
 achter de prullenmand.
 Daar spint zij van draadjes
 een veilig huisje
 om zich heen.
 Als het voorjaar wordt
 komt mijn vriend eruit
 en is een vlinder.
 Een kleine bruine vlinder.
 Zij fladdert
 door het raam
 naar buiten.
 Ik ben verdrietig
 omdat mijn vriend
 weg gaat.
 Maar af en toe
 komt zij nog even langs,
 om uit te rusten.
 Als ik dan vraag
 om bij mij te blijven
 zegt mijn vriend:
 „Vlinders moeten vrij zijn”.

Op een dag
 komt mijn vriend niet meer.
 Ik huil een beetje.
 Maar als ik dan heel goed
 in de verte kijk,
 zie ik mijn vriend,
 die vrolijk fladdert
 tussen het groen,
 die drinkt
 van het zoete bloemensap,
 die eitjes legt
 op de onderkant van de brandnetel.
 Ik veeg mijn tranen weg
 omdat mijn vriend gelukkig is.







Krrrraaakkrikkarak
bibberdebrrrrr



IJspret op de noordpool. Bibberende poolmannetjes. Blauw van de kou. Ben jij geen koukleum? Neem dan een flinke duik in de poolzee. Of ga fijn sneeuwballen gooien. En wat dacht je van een diepvriesmaaltje? Zeg, heb jij ook zo'n trek in een ijsje?





Tekst: Augusta van Stipriaan-Verburg
Tekening: Monica Maas

Bananenvla met kruimels

Morgen heeft de klas van Petra schoolreisje.

Ze gaan naar de dierentuin, een boottochtje maken en natuurlijk naar de speeltuin. Dat hoort er altijd bij.

Petra is er helemaal zenuwachtig van. Ze heeft de brief van juf aan moeder gegeven. Daarop staat precies wat ze moet meenemen.

„Zal ik mijn badtas vast pakken?” vraagt Petra.

„Nee, die is te groot om de hele dag mee te slepen,” vindt moeder. „Dat kleine groene tasje is handiger. Ik zal het straks opsnorren. Jij mag naar de bakker gaan om kadetjes en krentenbollen te halen.”

„En snoep,” zegt Petra er meteen achteraan.

„Dat ook, maar niet te veel, anders word je misselijk en dan ben je weer Peutertje Pech. Haal bij de groente-

man ook wat appels voor onderweg en bij Peters twee kartonnetjes chocolademelk. Ik zal het allemaal opschrijven, dan kun je niets vergeten.”

Petra huppelt naar het plein.

Eerst gaat ze naar bakker Dros. Ze loopt achterom de bakkerij in.

„Dag Peutertje Pech,” zegt bakker Dros als ze binnenkomt, „Kom je me weer helpen?”

„Nee, vandaag niet. Ik moet boodschappen doen want ik ga morgen op schoolreisje.”

„Zo! En waar naar toe?”

„Naar de dierentuin, naar de speeltuin en varen,” noemt Petra op.

„Varen? Peutertje Pech op een boot? Dat kan nooit goed gaan.

Jij rolt er vast vanaf. Kijk maar goed uit,” plaagt bakker Dros. Petra knikt alleen; ze heeft nu geen tijd voor grapjes. „Heeft u krentenbollen en

kadetjes?” vraagt ze.

„Natuurlijk, hoeveel moet je er hebben?”

„Twee kadetjes, twee krentenbollen en een rol pepermunt en een rol drop en kauwgom.”

„Snoep heb ik hier niet in de bakkerij. Haal dat maar voor uit de winkel. En zeg tegen m'n vrouw dat je gratis een zakje gevulde koeken mee mag nemen van mij. Maar je moet ze wel eerlijk delen met je vriendjes. Afsproken?”

Dat belooft Petra graag aan bakker Dros. Wat is hij toch aardig!

Als Petra haar brood heeft, gaat ze naar Peters.

„Twee kartonnetjes chocolademelk alstublieft,” zegt ze. „Want ik ga morgen op schoolreis.”

„Heerlijk zeg,” zegt mevrouw Peters. „En waar gaat de reis heen?”

„Naar de speeltuin, de dierentuin en varen,” vertelt Petra weer.

„Doe maar voorzichtig in de speeltuin,” waarschuwt mevrouw Peters.

„Die hoge glijbaan vind ik altijd zo gevaarlijk. Vooral voor Peutertjes Pech.” Ze geeft Petra de kartonnetjes chocolademelk en doet er nog een mars bij. „Die is voor onderweg,” zegt ze.

Tjongejonge, wat boft Petra vandaag! Ze bedankt mevrouw Peters hartelijk en wandelt nu naar de groenteman.

Inpakken en wegwezen

Voor de verhuizing moet alles ingepakt worden. Een kinderwagen, een lamp, de kast en de zware piano. Natuurlijk gaan de vogel en de poes ook mee naar het nieuwe huis. Alle spulletjes worden in de vrachtauto geladen. Help jij de verhuizers even met inpakken? Knip de dozen, in de witte strook, langs de zwarte lijnen uit. En ga dan passen in welk vakje van de verhuishagen ze horen.

Elke doos heeft een eigen plaatsje. Met de achterkanten van de dozen kun je een puzzel maken.





Ra, ra, ra
wat is dit?

Zie jij wat er anders is?



Eerst was het een oud en lelijk huis. Maar nu is het helemaal opgeknapt! Kun jij vertellen wat er allemaal veranderd is?

2 Kadootjes voor vaderdag

Gekleurde bloempotten

Over een paar dagen is het vaderdag.

En welke vader zal niet blij zijn met zo'n felgekleurde bloempot? Maak de pot eerst goed schoon met b.v. afwasmiddel. Daarna kan hij door een kleine artiest beschilderd worden. Als de verf droog is kunt u er met vernis overheen gaan. Nu nog een plantje er in en het vaderdagkadootje is klaar!

alleen voor moeders



Halve knippers, een sigarenkistje en wat plakkaatverf is het enige dat uw kind nodig heeft om dit rommelkistje te maken. Eerst worden de knippers beschilderd.

Als ze droog zijn, worden ze op het kistje geplakt. Ook hier weer een laagje vernis en vader heeft een kistje waar hij van alles in op kan bergen!



Beatrix Potter boekjes

Deze week vindt u op de achterpagina de laatste illustratie van de Engelse tekenares en schrijfster Beatrix Potter. U kunt deze beeldige tekeningen allemaal terug vinden in de bekende Beatrix Potterboekjes, zoals: Jozefien Kwebbeleend, Jeremias Hengelaar en Eekhoorn Hakketak.

De boekjes worden uitgegeven bij Ploegsma en de prijs per deeltje is f 6,80.



Bobo wenskaarten



NIEUW

Zó heet het allemaal

De bekende kinderboekenschrijver Dolf Verroen en illustratrice Reintje Venema hebben speciaal voor Bobo een serie teksten met bijpassende tekeningen gemaakt. „Zo heet het allemaal” behandelt iedere week een situatie die zich in en om het huis afspeelt. Vanaf volgende week op de achterpagina.

Volgende week in Kleutertje Knutsel

De vijf wenskaarten die volgende week in Kleutertje Knutsel zitten kunnen bij elke gelegenheid verstuurd worden. Een verjaardag, een ziek vriendje of zomaar naar iemand die uw kleuter aardig vindt. Een kadootje van Bobo.



bobbo

Nr. 24 - 15 juni 1979

Een uitgave van Oberon B.V., postbus 6003, 2001 HA Haarlem, telefoon 023-339040.

Abonnementsprijs: f 1,15 per week of f 14,95 per kwartaal (13 weken). Losse nummers: f 1,30. België: prijs per nummer 21 Fr.

Abonnementsopgaven: Schrijf naar Bobo, antwoordnummer 374, 2000 VE Haarlem of bel 023-31 9420.

Betalingswijze: Abonnees krijgen een stortings-

acceptgirokaart toegestuurd. Wie het blad via de bladenman ontvangt, kan de betaling ook contant met hem regelen.

Inlichtingen en klachten voor Postabonnees: U kunt zich van maandag t/m vrijdag van 09.00-16.30 uur wenden tot Medianet B.V., Postbus 299, 2000 AG Haarlem, telefoon 023-31 9420.

Inlichtingen en klachten voor abonnees via de bladenman/wederverkoper: U kunt zich van maandag t/m

vrijdag van 09.00-16.30 uur wenden tot Medianet B.V., postbus 6298, 2001 HG Haarlem, telefoon 023-31 9420.

Adreswijzigingen: Drie weken tevoren opgeven aan de bladenman of bij Medianet B.V.

© Oberon 1979 nederland



Tien muizen in een schoen

door Beatrix Potter

Moeder Muis
zocht een huis
voor haar negen kinderen.
Het holletje was fijn,
maar veel te klein
voor haar negen kinderen.

In de kast stond een schoen,
kon ze daar wat mee doen
voor haar negen kinderen?
't Paste maar net,
maar wat hadden ze een pret!
– die negen muize-kinderen.

Naverteld door Heleen Kernkamp-Biegel